

Glorieuxpark magazine

In dit nummer:

- Wat schuilt er achter De Burgh?
- Zuster Wilfrida thuis op Glorieuxpark
- De Tuinbaas van Glorieux
- Zorgmedewerkers: "Glorieux is één grote familie"



**Uan
Eijk**

fysiotherapie en
manuele therapie



Ook op
Glorieuxpark!

Op
Glorieuxpark
én
in de wijk

Wij houden de bewoners van Glorieuxpark én de rest van Stratum al 50 jaar gezond, fit en mobiel!

Fysiotherapie • Manuele therapie • Bekkenfysiotherapie
Oedeemtherapie • Oncologie fysiotherapie • Psychosomatische
fysiotherapie • Dry Needling • Fysiofitness

www.fysiotherapievaneyk.nl

Voor een afspraak:



040 - 211 52 46

Je vindt ons:

Piuslaan 93-A
(naast vakcollege Eindhoven)
PC Hooftlaan 10A
(in Gezondheidscentrum Granida)

Dagelijkse verzorging van de warme maaltijd!



**Catering-service
van Grunsven**

Kapelstraat 26 • 5591HE Heeze • T: 040-2260432

M: info@cateringvangrunsven.nl

W: www.cateringvangrunsven.nl



Sol

STIJLVOL HEKWERK

HURKSESTRAAT 20
5652 AK • EINDHOVEN

T: 040-251 83 19

E: [INFO@SOL.NL](mailto:info@sol.nl) • W: [WWW.SOL.NL](http://www.sol.nl)

DE LEEUW & PARTNERS

BELASTINGADVIES EN ADMINISTRATIE



Wij zijn een klantgericht administratie- en belastingadvieskantoor en hebben alle expertise en kennis in huis om u te helpen met uw financiële zaken.

Naast het boeken van uw administratie en het invullen van uw belastingaangifte adviseren wij ook op maat.

Maak vrijblijvend kennis

REGISTER ■
BELASTING ■
ADVISEURS ■

Gabriel Metsulaan 1C • 5613 LC Eindhoven • T: 040 2697555

E: contact@deleeuwenpartners.nl • W: www.deleeuwenpartners.nl

Wat schuilt er achter De Burgh?

Achter het monumentale gebouw aan de Geldropseweg ligt landgoed Glorieuxpark. Een prachtig, rustig privéterrein waar alleenstaande ouderen beschermd kunnen wonen.

Leven met en zorgen voor elkaar is het uitgangspunt voor onze bewoners én medewerkers. Deze visie vloeit voort uit de spiritualiteit van de oorspronkelijke bewoonsters van Glorieuxpark: de Zusters van Barmhartigheid van Ronse.



Foto: Ronald Otter

Op dit moment heeft nog ongeveer een kwart van alle bewoners op Glorieuxpark een religieuze achtergrond.

Op Glorieuxpark is alle zorg op maat op één adres, van begeleid wonen tot verzorging en verpleging. Daardoor kunnen bewoners meestal op ons park blijven wonen, ook als de zorgbehoefte verandert. Landgoed Glorieux is een oase van rust binnen de ring van Eindhoven. Niet ver van het centrum met al haar voorzieningen, maar eenmaal op het park waan je je in een geheel andere wereld. Het terrein is ruim 12 hectare groot en biedt alleen al door de fysieke afmetingen de nodige ruimte en rust. De prachtige natuur op het park zorgt voor de rest, Glorieuxpark is echt een unieke locatie te noemen.



Glorieuxpark magazine

Dit blad wordt in een oplage van 15.000 exemplaren verspreid in het stadsdeel Stratum. Wij doen dat om meer bekendheid te geven aan een uniek stukje van Stratum: Glorieuxpark.

Glorieuxpark is het landgoed wat een beetje verborgen ligt achter Huize De Burgh en waar bijzondere woonvoorzieningen voor ouderen beschikbaar zijn.

Huize De Burgh werd in 1912 gebouwd voor de familie Smits van Oyen. In 1936 kocht de Congregatie van de Zusters van Barmhartigheid het landhuis en gebruikte het als nazorgverblijf voor psychiatrische patiënten die terugkeerden in de maatschappij. Die Congregatie werd in 1845 gesticht door Stefaan Modest Glorieux (1802-1872).



‘Vader Glorieux’ was in zijn tijd een sociale voorloper die zich in een periode van schrijnende armoede bekommerde om de allerarmsten. Ook het werk van de zusters richtte zich op het verzorgen, ondersteunen en onderwijzen van de zwakkeren in de samenleving, in België, Nederland en in Congo.



De spiritualiteit van vader Glorieux en het geestelijk testament van de Zusters van Barmhartigheid vormen het uitgangspunt voor alle activiteiten die binnen Glorieuxpark ondernomen worden. De komende jaren zal het Glorieuxpark zich verder gaan ontwikkelen op het gebied van kleinschalig wonen, duurzaam bouwen, het opwekken van eigen (zonne-)energie en biologische voeding. Wij laten u er graag kennis mee maken in deze en volgende uitgaven.



Ed Smolders, directeur bestuurder

Burghmagazine is een speciale uitgave van:
Landgoed Glorieuxpark Eindhoven.
W: www.glorieuxpark.nl
T: 040-294 75 00

Drukwerk: Meesterdrukkers Eindhoven

Zuster Wilfrida thuis op Glorieuxpark

Zuster Wilfrida is één van de zusters van de congregatie Zusters van Barmhartigheid die op Glorieuxpark genieten van een welverdiend pensioen. Op de plek waar veel zusters van deze congregatie zich jarenlang hebben ingezet voor psychiatrische patiënten.



Zuster Wilfrida: onze congregatie is in 1845 gesticht in België door Modest Glorieux, voor ons 'Vader Glorieux'. 175 jaar geleden was er nauwelijks of geen verpleging voor wat ze toen 'zotten, gekken en krankzinnigen' noemden. De gezondheidszorg voor die groep was mensonterend. In Den Bosch bestond instelling Reinier van Arkel al; daar lagen mensen op stro en sommigen aan kettingen.

Op zondag kon men daar voor een paar centen "gekken" gaan kijken, door een luikje. De gezondheidszorg werd in Brabant toen grotendeels verzorgd door religieuzen, maar er was geen enkele congregatie die de verpleging van juist die groep aandurfde.

Totdat men op het idee kwam om het in Ronse in België te gaan vragen bij de Zusters van Barmhartigheid. En die zusters wilden wel naar Nederland komen om deze mensen te verplegen. Zo kwamen er vanuit België veertien zusters naar Den Bosch. Omdat in die tijd de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland nog maar net hersteld was, mochten die zusters hier niet in religieuze kleding lopen, maar moesten als diaconessen (protestante verpleegkundigen) gekleed gaan. Bij die veertien eerste zusters zat ook de allereerste Nederlandse zuster van onze congregatie. Zij kwam uit Lieshout en was in Ronse ingetreden. Die veertien zusters zijn toen aan de slag gegaan en een jaar later kon de overheid vaststellen dat er al heel veel verbeterd was. De kijk op

'geestelijk gestoorden' was natuurlijk totaal anders dan nu. Men ging ervan uit dat dronkenschap en seksuele uitpattingen de oorzaak waren. Maar door de ontwikkeling in de wetenschap en ook de medicatie (van neuroleptica naar antipsychotica) is er een grote verbetering gekomen in de verzorging en de begeleiding van de psychiatrische patiënten.

Andere zusters, die al betrokken waren bij andere liefdadigheidsinstellingen, de zogenaamde 'Godshuizen', wilden ook wel gaan werken in de psychiatrie. Zij zijn begonnen in Coudewater in Rosmalen en in Voorburg in Vught. Maar de uitbreiding van onze congregatie stuitte in Nederland nog op problemen: toetreden als zuster (het postulaat) en het noviciaat (de vormingsperiode), kon nog niet in Nederland: daarvoor moest een postulant eerst anderhalf jaar naar België om daar na haar vormingsperiode geproft te worden.

Niet iedereen was natuurlijk geschikt om met geesteszieken te werken en daarom is ook de bejaardenzorg mede opgezet. Ook daar was nog veel te verbeteren. Er was een mannen- en een vrouwenafdeling: dus echtparen werden gescheiden van elkaar. Een derde werkveld van onze congregatie werd onderwijs. Ook daarin zijn de zusters van grote betekenis geweest. Wij mochten dat onderwijs overigens niet in de stad geven: we moesten naar ontginningsdorpen. Zo kwamen onze zusters in Vorstenbosch en Mariahout. In 1953 zijn er zusters van ons, na de overstromingsramp, in Zeeland terecht gekomen, in het dorp Nieuw-Vossemeer. Zij namen vanaf toen de plaats in van de zusters van Oirschot want die durfden niet meer terug.



Eetzaal en keuken in vroeger tijden

Ook in Eindhoven op De Burgh zijn psychiatrische patiënten opgenomen. Voornamelijk patiënten die nazorg nodig hadden en

niet zelfstandig konden wonen.

Na het Tweede Vaticaanse Concilie is er veel veranderd. Ook nam de vergrijzing toe. De grote kloosters werden veelal vervangen door kleinere gemeenschappen.

In 1982 is hier op Glorieuxpark het kloosterverzorgingshuis gebouwd. Dat was een besluit van mijn voorganger Zuster Adelbertha. Het werd gebouwd in de tuin van De Burgh en daar



kwamen stilletjes aan als eerste zusters van Voorburg terecht en daarna zusters van Coudewater en uit Den Bosch. Het werk moest natuurlijk doorgaan en daarom hebben we steeds meer leken opgeleid om het van de zusters over te nemen. Aanvankelijk was daar wel bezwaar tegen, omdat de zusters goedkopere arbeidskrachten waren.

Toen ik in 1991 provinciaal overste werd, heb ik mijn eerste grote besluit genomen en er voor gezorgd dat het laatste huis van onze congregatie De Burgh in Eindhoven zal zijn. Alle zusters die met pensioen gingen, konden dan hier terecht en dat is ook gebeurd. Uiteindelijk zijn alle zusters van onze Nederlandse Provincie hier naar Glorieuxpark gekomen.

In ons provinciaal kapittel was eigenlijk al besloten dat het kloosterverzorgingshuis maar een soort sterfhuisconstructie moest krijgen omdat het aantal zusters al snel afnam door ouderdom en sterfte. Maar toen kwam in 2006 vanuit de broeders van de congregatie van dezelfde stichter, de vraag of zij hier mochten komen wonen op Glorieuxpark. Daar hebben we “ja” tegen gezegd, en dat betekende geen sterfhuisconstructie maar een doorstart.

Alleen de gebouwen die we toen op het terrein hadden voldeden niet echt aan hun wensen. Dat betekende dat we ingrijpend moesten gaan verbouwen of zelfs nieuwbouw hebben moeten overwegen. Onze toenmalige directeur had daar geen ervaring mee. Maar hij kende wel iemand uit de zorgsector die bereid was ons te helpen. Dat was de heer Smolders. Hij had één dag in de

week voor ons beschikbaar en heeft geweldig geholpen met de eerste nieuwbouw en verbouwingen. Al snel bleek dat er nog heel veel meer moest gebeuren.

Ook de monumentale Burgh zelf was toe aan ingrijpend onderhoud en we moesten iets met de kapel. Dus er kwam opeens heel veel op ons af. Dat hebben we allemaal aan de heer Smolders voorgelegd met de vraag of hij niet wilde blijven. Dat heeft hij gelukkig gedaan en alles aangepakt.

Ik moet zeggen dat het prachtig is zover als we nu gekomen zijn. Want alles is duurzaam gebouwd of verbouwd. Duurzame materialen, zonnepanelen en energiezuinig. “Nul op de meter” is ons streven en we zijn al een heel eind. Maar ook het opkappen van de monumentale Burgh is geslaagd. Net als de aanpak van de tuin en het landgoed zelf. Ook zijn er in de loop der jaren kleinschalige groepswooningen voor mensen met dementie gerealiseerd en een kleinschalige woonvoorziening voor verstandelijk gehandicapte kinderen.



In 1995 is het 150 jarig bestaan van onze congregatie groots gevierd. Bij dat jubileum is besloten een monument op te richten. Een blijvend iets, dat is een zuil geworden, waarop de zeven werken van Barmhartigheid toekomstgericht zijn afgebeeld. Kernachtig zijn de door de zusters aangedragen woorden:

- ***Breek uw brood voor...***
- ***Schenk een gevulde beker aan...***
- ***Deel uw kleding met...***
- ***Wees gastvrij voor...***
- ***Draag zorg voor...***
- ***Oordeel niet over...***
- ***Behandel met respect...***

Door ons aangevuld met:

- ***Niet uitputten van de aarde.***

Dit zien we echt als een opdracht want de aarde is ons gemeenschappelijk huis en er is zoveel aan de hand met klimaat, overstromingen, oorlogen en noem maar op. Het leven van alle zusters en broeders hier houdt een keer op, maar we willen wel dat wat we hier hebben opgebouwd, voortgang vindt.



Tuinbaas op Glorieuxpark

Harrie Theunissen is Tuinbaas op Glorieuxpark en nadrukkelijk geen tuinman. Hij is verantwoordelijk voor de inrichting en het onderhoud van het 12 hectare grote park. Een bijzonder natuurgebied binnen de ring van Eindhoven.



Harrie: ik heb een groenopleiding gedaan en daar kwam ik er snel achter dat tuinman zijn niks voor mij is want een tuinman zorgt voor gras, stoep en een hegetje en dat heeft niets met dieren, natuurlijke omgeving en beleving te maken. Een tuinman past zich aan de vraag en beleving van mensen die hem inhuren aan. Blad weghalen bijvoorbeeld is typisch wat van een tuinman gevraagd wordt. Maar ik kwam er al vroeg achter dat op de plekken waar het blad bleef liggen, alles veel beter groeide. Zo leerde ik mijzelf te kijken naar de natuur: actie geeft reactie, als ik in de natuur een goede reactie zag dan ging ik daar op door.

Na mijn opleiding ben ik gaan werken in particuliere tuinen waarbij ik vooral geïnteresseerd was in grote tuinen. En die tuinen werden geleidelijk aan steeds groter tot wel een landgoed van 68 hectare. Dat waren grote parken van instellingen met ook bossen erbij. Op zo'n groot terrein is goed tuinieren haast een schaakspel. Als je ook maar één pionnetje verplaatst, creëer je een kettingreactie binnen het grote gebeuren. Daarvan leerde ik ook te kijken naar wat er gebeurt als ik iets niet doe.

Door goed te kijken kan ik ook het beheer stukken goedkoper maken en een stiltegebied maken voor mens en dier.

Niet natuurbeheer naar het beeld van wat mensen vooraf bedenken, maar mensen leren kijken naar hoe de natuur hoort te zijn. Samen met een aantal medewerkers en vrijwilligers probeer ik met deze manier van werken op Glorieuxpark een prachtige flora en fauna te creëren die ook in de toekomst van belang blijft. Als de natuur het hier goed doet fungeert Glorieuxpark

bovendien ook nog als verspreidingsgebied. Hoe meer dieren en insecten hier zijn, hoe meer ze zich ook in de directe omgeving kunnen verspreiden. Een voorbeeld van meer natuur maken: we zagen dat de bomen die aan de lage kant van een laan stonden goed groeiden, maar de bomen die aan de hoger gelegen kant stonden hadden het moeilijk. Daarom hebben we overal ondiepe kuilen laten graven, waardoor het regenwater in de grond zakt in plaats van wegstroomt. Doordat het regenwater nu ter plekke in de grond zakt in plaats van naar het laagste deel stroomt, herstellen de slecht groeiende bomen zich.

Ik heb vooral geleerd door veel te experimenteren. In tijden van verdroging zagen we rhododendronstruiken verpieteren. In plaats van ze dan maar water te geven zagen we ze tot de grond af. De wortel blijft dan leven en drie jaar later staat er weer een gezonde struik. Als je dat niet doet verdroogt zo'n struik, gaat dood en dan gaan ook de wortels dood en ben je hem definitief kwijt.

Hier op het park bijvoorbeeld bestrijden we de processierups zonder dat we er mensen voor aan het werk hoeven te zetten. Ik probeer eerst het insect te begrijpen. Als ik merk dat hij warmte nodig heeft ga ik zorgen dat het koeler wordt. Dat kan ik regelen door te zorgen dat ik grote bladeren aan mijn bomen krijg en te zorgen dat de takken tot op de grond komen. Daardoor wil de processierups hier helemaal niet meer zijn.

We zoeken altijd de grenzen op en soms moet je echt wel uitleggen waarom je een bepaalde boom weg wil hebben en dus omkapt. Pas als mensen zien dat er dan tien andere bomen beter gaan groeien snappen ze hoe we hier bezig zijn. De mensen die dit park ooit hebben aangelegd, werkten op basis van een opdracht die bepaalde hoe het er uit moest gaan zien en wat de houtopbrengst zou kunnen zijn. Maar na verloop van tijd veranderde de oorspronkelijke woonfunctie van De Burgh en ging het park verwilderen. Het werd eigenlijk meer een bos, maar toch haak ik nog steeds in op het oorspronkelijke ontwerp uit 1913. Het enige wat sinds de aanleg echt veranderd is, is het klimaat. Als we niet echt in gaan zetten op de klimaatverandering, en vooral de toenemende verdroging, hebben we over honderd jaar geen grote landschapsparken meer in ons land. De manier van werken op Glorieuxpark is absoluut een antwoord op de klimaatverandering.

Wij hebben hier al het water van de daken van alle gebouwen afgekoppeld, we houden elke druppel op eigen terrein. Ik kan dat water gebruiken om in het voorjaar het terrein zo nat te maken dat de bomen hele grote bladeren ontwikkelen. Daardoor veranderen die bomen vanzelf in grote parasols.

Door ook de lage takken niet weg te zagen maar gewoon te laten groeien voorkomen we dat de zon op de grond kan komen en hebben we minder verdroging. De sloten op het terrein, ooit aangelegd als waterafvoer zijn nu wateraanvoer sloten geworden. Daarmee bedien ik al onze bomen de hele zomer van water. In de zomer zijn de bomen hier groen, de sloten gevuld en alles



barst hier van het leven. En zeker heel veel insecten die de basis zijn van de voedselketen van veel ander leven. Door de klimaatverandering wordt de behoefte om het anders aan te pakken ook steeds groter. Stadsbomen zijn vaak niet meer dan een paal met een plukje groen. Als het flink gaat waaien vallen ze om omdat ze feitelijk topzwaar zijn gemaakt. Hier kunnen mensen zien dat het ook anders kan. Wij willen dat de natuur zelfregelend en zelfsturend is.

Dat past helemaal in de filosofie waarmee heel Glorieuxpark wordt bestuurd. Al ons tuinaval hergebruiken wij weer in de natuur zelf en zodanig dat het ten goede komt aan plant en dier. Of we gebruiken het om pad-afscheidingsen te maken zodat de wandelaars niet op plekken komen waar we ze liever niet willen hebben. Tegelijk kan in zo'n stapel hout weer allerlei leven ontstaan. Een extra voordeel is dat met deze manier van tuinieren de rust minder verstoord wordt terwijl de beleving aan natuur en vooral ook allerlei dieren daardoor toeneemt.



**bloemenhuis
bouman**



Heezerweg 317, Eindhoven - 040 2113248

www.boumanbloemen.nl

Conferentiecentrum Eindhoven



Conferentiecentrum Eindhoven biedt u de unieke mogelijkheid om in de voormalige kloosterkapel op het landgoed uw bijeenkomst te houden.

We zijn gevestigd op Glorieuxpark, een betoverend landgoed van ruim 12 hectare groot binnen de ring van Eindhoven. Deze groene oase van rust en ruimte biedt u de mogelijkheid om het optimale uit uw event te kunnen halen.

Conferentiecentrum Eindhoven bevindt zich in de volledig gemoderniseerde kapel uit 1952 met het Auditorium als centraal middelpunt. In het souterrain bevinden zich 2 ruime vergaderzalen voorzien van alle moderne faciliteiten. Arrangementen zijn mogelijk met o.a. lunch/diner/borrel.

Graag zorgen we voor persoonlijke aandacht en staan u en uw gasten centraal. We heten u van harte welkom voor uw bijeenkomsten, trainingen, lezingen, seminars, enzovoorts.

We zijn goed bereikbaar en bieden een ruime gratis parkeergelegenheid. Is uw interesse gewekt? Neemt u dan vooral contact met ons op.



Conferentiecentrum Eindhoven • Geldropseweg 168a • 5613 LN Eindhoven

T: 040 211 68 88 • E: info@conferentiecentrumeindhoven.nl

W: www.conferentiecentrumeindhoven.nl

“Glorieux voelt als één grote familie”

Anja van den Berk, Edith Isadia en Leila Scheper werken alle drie met veel plezier op Glorieuxpark. Leila als teamleider, Edith is verpleegkundige en Anja is eerst verantwoordelijk verzorgende.

Jullie werken alle drie op Glorieuxpark maar niet op dezelfde afdeling.

Anja: “Ik verzorg de 52 bewoners die zelfstandig in een appartement wonen, maar wel zorg of ondersteuning nodig hebben. Ik werk hier al meer dan zestien jaar en heb nog meegemaakt dat hier alleen nog religieuze zusters woonden. Nu hebben we ook veel niet-religieuze bewoners.”

Edith: “Ik werk op onze leefstijlwoningen. Ook ik fungeer als eerste aanspreekpunt en heb daarnaast een coördinerende functie voor mijn collega's. In onze leefstijlwoningen wonen mensen met dementie in een besloten woonomgeving op basis van hun eigen achtergrond. Er is een leefstijlwoning voor onze oorspronkelijke bewoners, dus zusters en broeders met een religieuze achtergrond maar ook een voor Indische mensen. En verder is er een woongroep met mensen die een Antroposofische levensvisie delen.

Glorieuxpark biedt verschillende vormen van zorg aan.

Anja: “Ja, dat maakt het wonen hier echt bijzonder. Ook als je zelfstandig in een appartement woont is er voldoende hulp wanneer je lichte verschijnselen van dementie krijgt. Maar als je meer hulp nodig hebt of zelfs 24 uur per dag dan kun je gewoon op Glorieuxpark blijven wonen. Dan verhuis je alleen naar een beter geschikte afdeling op ons landgoed waar je meer beschermd woont.

Leila: “Maar ook bijzonder is dat het hier allemaal kleinschalig is, iedereen kent elkaar wel zo'n beetje. Vooral de zusters zoeken elkaar altijd nog op, ook als ze niet in hetzelfde gebouw wonen.”

Edith: “Ook voor ons als verzorgenden is de kleinschalige organisatie hier heel aantrekkelijk. Ik heb ook bij een grotere instelling gewerkt waar ik altijd aan het rennen was en veel minder toe kwam aan de bewoners zelf. Vanwege het kleinschalige hier kan ik nu meer voor de bewoners betekenen.”



Anja, Leila en Edith

Zoeken jullie nog collega's?

Leila: “Jazeker, mensen die op zoek zijn naar een baan in de zorg mogen wel weten dat je hier echt contact hebt met de bewoners zelf. Dat is toch voor iedereen die in de zorg werkt de belangrijkste motivatie: er kunnen zijn voor de bewoners. Door de kleinschaligheid op Glorieuxpark kennen we elkaar allemaal persoonlijk”.

Is het hier nog erg katholiek?

Leila: “Doordat hier nog steeds zusters wonen kun je wel zeggen dat op Glorieuxpark het religieuze aspect nog steeds zichtbaar en voelbaar is. Niemand verwacht hier dat je katholiek bent maar wel dat je ruimdenkend bent met respect voor ieders overtuiging. Want met respect met elkaar omgaan is het credo hier.

Dat is vanuit het verleden van de zusters echt zo doorgegeven. Eigenlijk is dat enorm actueel want juist in deze tijd is er grote behoefte aan bezinning en spiritualiteit.”

Anja “Dat zie je ook aan de manier waarop bewoners hier met elkaar omgaan. Iedereen heeft hier toch een soort familie achtige band met elkaar. Als je zelf niet naar de apotheek kunt en even niemand hebt om een beroep op te doen, is er altijd wel een medebewoner die dat op zich neemt.”



Op het prachtige landgoed Glorieuxpark levert Zorg & Wonen Glorieux op kleinschalig niveau verzorging en verpleging aan verschillende bewoners waaronder ook kwetsbare doelgroepen. Wij zijn op zoek naar enthousiaste en gedreven verpleegkundigen en verzorgenden IG die binnen deze bijzondere ambiance voor onze bewoners willen zorgen.

Als je geïnteresseerd bent neem dan contact op met onze P&O adviseur:

**Maike Ermerins, 040-2947500
of: m.ermerins@glorieux.nl**

Zou je als vrijwilliger willen bijdragen aan een mooie dag en/of activiteit voor onze bewoners? Neem dan contact op met onze vrijwilligerscoördinator:

**Carla Bodet, 040-2947500
of: c.bodet@woondienstenglorieux.nl
www.glorieuxpark.nl**