

Glorieuxpark

Nummer 2, zomer 2023

magazine

In dit nummer:

- Conferentiecentrum Eindhoven
- Vrijwilligers op Glorieuxpark
- Marleen, pastoraal werker
- Moestuin 'Le Potager'
- Werken op Glorieuxpark
- Oekraïense vluchtelingen
- Monique vertelt over haar baan



Wat schuilt er achter De Burgh?

Achter het monumentale gebouw De Burgh, aan de Geldropseweg, ligt landgoed Glorieuxpark. 'Leven met en zorgen voor elkaar' is het uitgangspunt voor onze bewoners én medewerkers. Deze visie vloeit voort uit de spiritualiteit van de oorspronkelijke bewoonsters van Glorieuxpark: de Zusters van Barmhartigheid van Ronse (sinds 1936).

Op dit moment heeft nog ongeveer twintig procent van alle bewoners op Glorieuxpark een religieuze achtergrond.



Landgoed Glorieuxpark is een oase van rust binnen de ring van Eindhoven. Het terrein is ruim 12 hectare groot, kent een unieke flora en fauna en wordt op een duurzame wijze beheerd om een antwoord te bieden op klimaatverandering.

Op Glorieuxpark wonen bewoners mét en zonder zorg. Doordat zorg en begeleiding op maat geleverd wordt, kunnen zij er meestal ook blijven wonen als de zorgbehoefte verandert.

- Op Terhaghe wonen mensen zelfstandig in één- of tweekamerappartementen.
- In Glorieux wonen mensen die zorg of begeleiding nodig hebben (veelal met een verpleeghuisindicatie).
- De leefstijlwoningen Vincentius/Stefaán, Rumah Senang en het Lukashuis bieden onderdak aan bewoners met dementie, elk met een gezamenlijke achtergrond: religieus, Nederlands-Indisch of antroposofisch.
- Op Zonnehoeve wonen mensen met een beginnende dementie.
- In Depoorter wonen sinds 2009 de Broeders van Onze Lieve Vrouw van Lourdes.
- Woongroep Elysiön Eindhoven biedt op Elysiön, in samenwerking met Lunetzorg, begeleid zelfstandig

wonen aan (jong)volwassenen met een verstandelijke handicap (sinds 2014).

- Op de zolder van de Witte Hoeve bieden ervaringsdeskundigen van Let it Be herstelgroepen en individuele begeleiding aan voor mensen die de gevolgen ondervinden van een trauma, psychische problemen en/of ziekte.
- In de voormalige kapel huist Conferentiecentrum Eindhoven.
- De Burgh heeft op dit moment gedeeltelijk een centrale kantoorfunctie. Ook worden hier kookworkshops georganiseerd.

Glorieuxpark magazine

Landgoed Glorieuxpark Eindhoven

W: www.glorieuxpark.nl

T: 040-294 75 00

Dit blad wordt in een oplage van 15.000 exemplaren verspreid in het stadsdeel Stratum.

Tekst, fotografie & vormgeving: Studio Wildrik, Eindhoven.

Druk: Meesterdrukkers, Eindhoven.

Omgekeerde integratie



In 1936 kochten de Zusters van Barmhartigheid Huize de Burgh met de omliggende tuinen. Zij vormden de oorspronkelijke gebouwen om tot verpleeghuis voor zo'n 100 psychiatrische patiënten. De tuinen werden gebruikt om zelfvoorzienend te zijn en dienden tevens als heilzame dagbesteding voor de bewoners.



Dit type gesticht was in die jaren per definitie een gesloten instelling, die slechts beperkt contact had met de omgeving. In de 80-er jaren van de vorige eeuw stopte de patiëntenzorg en werd Huize Glorieux gebouwd als bejaardenoord voor eigen zusters, die na hun pensionering naar Eindhoven kwamen. Deze zusters kwamen veelal uit andere plaatsen in Nederland en hadden daardoor ook een beperkte binding met Stratum of Eindhoven. Zij leefden samen volgens de dagorde van hun gemeenschap en zorgden voor elkaar waar dat nodig was.



Door de vergrijzing van de zusters kwam er vanaf 2010 ruimte om lekenbewoners met een zorgindicatie op te nemen. Deze ontwikkeling is in hoog tempo verder gegaan en momenteel heeft nog slechts 20% van onze bewoners een religieuze achtergrond. De nieuwe 'garde' kiest vaak voor ons park vanwege de diverse leefstijlen, de warme zorg of vanwege de prachtige woonomgeving en het lekkere eten.



Gelukkig komen er ook steeds meer bewoners uit Stratum en Eindhoven. Daardoor komen er ook steeds meer familieleden, burens en vrijwilligers op ons park, dat nu meer open en naar buiten gericht wordt. Zo worden we ook steeds meer het woonzorgcentrum van Stratum, waar ook voor onze burens van alles te vinden is om plezier aan te beleven.

Deze editie van het Glorieuxpark Magazine laat een aantal nieuwe activiteiten zien, die onder andere bedoeld zijn om de contacten met onze omgeving verder uit te bouwen, zodat de participatiegemeenschap van het park nóg meer vorm krijgt. Ik wens u veel leesplezier en hoop dat uw interesse wordt gewekt. Voor vragen kunt u bij ons terecht via de informatie hiernaast. Alvast een fijne zomer toegewenst.



*Ed Smolders
directeur-bestuurder*



Conferentiecentrum Eindhoven past prima op Glorieuxpark

Op het twaalf hectare grote terrein van Glorieuxpark is, in de voormalige Kloosterkapel uit 1952, Conferentiecentrum Eindhoven gevestigd.

De kapel, die gebouwd werd voor de Zusters van Barmhartigheid, is nu volledig gemoderniseerd met het auditorium als centraal middelpunt, terwijl het licht en de unieke ruimtelijke sfeer van de kapel zelf behouden zijn gebleven, waardoor de historie hier op ludieke wijze combineert met de moderne tijd.

Manager Astrid Volkers licht toe wat deze locatie zo bijzonder maakt. "In 2012 is het conferentiecentrum hier geopend nadat de kapel een aantal jaar in gebruik geweest is als trouwlocatie. De huidige functie van het gebouw past goed bij Glorieuxpark en haar bewoners. Onze gasten kiezen ook echt voor deze locatie omdat je hier niet alleen de unieke sfeer van het gebouw ervaart, maar tijdens een dag op het centrum ook de ruimte en rust kunt opzoeken.

aandacht voor de gast centraal. Die komt daar ook echt graag voor terug."

Richten jullie je op speciale doelgroepen?

"Niet echt. Wij ontvangen zowel groepen uit het bedrijfsleven, onderwijs, gezondheidszorg, politiek en noem maar op. Voor een wild studentenfeest is dit natuurlijk niet de geschikte locatie. De sfeer die het conferentiecentrum uitstraalt, en zeker ook de aandacht die we hebben voor duurzaamheid, trekt bijna vanzelf de juiste gezelschappen aan. Want de unieke sfeer van een kapel, die voor zo veel zusters jarenlang het spirituele middelpunt van hun dagelijks leven was, kun je natuurlijk nooit met nieuwbouw evenaren. En net zo uniek is natuurlijk dat je hier, al wandelend op het landgoed, die zusters nog gewoon kunt tegenkomen."



Bijvoorbeeld door in het park een wandeling rond de vijver te maken. Desgewenst kan een gezelschap zich in kleinere groepjes opsplitsen. En bij goed weer kun je zelfs een workshop buiten in het groen houden. In de oorspronkelijke kapel zelf kunnen tachtig mensen in een theateropstelling op de tribune een zitplaats vinden en met wat extra stoelen en eventueel wat staanplaatsen komen we tot wel honderdtwintig. Van het auditorium wordt vrijwel wekelijks gebruik gemaakt voor lezingen, diploma-uitreikingen of presentaties. Ook voor een hele dag kan men hier terecht. De maaltijden worden uiteraard perfect verzorgd en natuurlijk behoort een aangeklede borrel na afloop tot de mogelijkheden. We bewegen mee met de wensen van de klant en omdat het hier kleinschalig is en we geen onbeperkte capaciteit hebben, zijn we heel creatief in het meedenken op maat en staat bij ons persoonlijke

Jullie team is zelf ook kleinschalig?

"Ja, ons team is net als de locatie bijzonder en bestaat uit een vaste kern van zeer betrokken gastvrouwen, die ieder een eigen uniek verhaal hebben. Bij grotere gezelschappen vullen we ons team naar behoefte aan met vaste ZZP'ers.

Zo kunnen we ook honderdtwintig mensen probleemloos bedienen met een lunch, maaltijd of een aangeklede borrel. Ruimte hebben we genoeg in de kapel zelf, maar ook in de aangebouwde zijvleugel. Bij mooi weer hebben we ook ons heerlijke tuinterras daarvoor beschikbaar. In de ruimten onder de kapel hebben we een tweetal ruime en goed geoutilleerde zalen die eventueel ook tot één grote combinatiezaal te vormen zijn. Die zijn natuurlijk apart te boeken en de inrichting hier maakt het ook mogelijk dat we verschillende groepen tegelijk kunnen ontvangen."

We horen het graag als we iets voor ú kunnen betekenen, neem dan vooral contact met ons op:

Conferentiecentrum Eindhoven • Geldropseweg 168a • 5613 LN Eindhoven

T: 040 211 68 88 • E: info@conferentiecentrumeindhoven.nl W: www.conferentiecentrumeindhoven.nl

“Vrijwilliger zijn op Glorieux geeft me energie”

Op Glorieuxpark zijn veel vrijwilligers actief die op allerlei manieren een bijdrage leveren aan het leven en welzijn van de bewoners. Carla Bodet is coördinator vrijwilligers op Glorieuxpark en Pamela Vermeulen is één van die vrijwilligers.

Hoeveel vrijwilligers zijn er bij Glorieuxpark?

Carla: “Toen ik hier acht jaar geleden kwam waren het er iets meer dan vijftig, maar inmiddels is dat aantal opgelopen tot meer dan het dubbele. Maar we komen nog steeds vrijwilligers tekort!”

Is het moeilijk om aan vrijwilligers te komen?

Carla: “Wij proberen op allerlei manieren aan vrijwilligers te komen. Meestal via ‘Eindhoven Doet’. En ‘Het Momentum’ zoekt voor ons maatjes voor bewoners met dementie. Daarnaast werken we speciaal voor jongeren samen met ‘Netwerk Goed Volk’ en hebben we op onze website vacatures uitstaan. Natuurlijk werven we ook via de mond-tot-mond reclame van onze vrijwilligers zelf.”

Pamela, jij bent een van de vrijwilligers hier op Glorieuxpark.

Pamela: “Ja, sinds februari 2019 ben ik vrijwilliger op één van de leefstijlwoningen hier, Rumah Senang. Die is speciaal ingericht voor mensen uit voormalig Nederlands-Indië. Deze vacature is mij echt op het lijf geschreven.”

Kom je uit de zorg?

“Nee, helemaal niet. Ik ben jarenlang directiesecretaresse geweest bij een internationaal bedrijf, maar ik was ook mantelzorger van mijn oma, de enige met wie ik nog Indonesisch kon spreken. Toen ze kwam te overlijden was ik mijn laatste link kwijt met die taal. De kennismaking op Rumah Senang was voor mij een soort van thuiskomen: de inrichting met wajangpoppen en batik tafelkleedjes en het eten natuurlijk. Als ik de bewoners groet in het Indonesisch, krijg ik meteen leuke reacties. Ze zien me soms gewoon als familie.



Coördinator Carla Bodet en vrijwilliger Pamela Vermeulen

Als officieel opgeleid masseur masseer ik een paar keer per maand bewoners op traditionele Indonesische wijze: ‘Pitjit’. Verder kook ik hier één keer in de maand een rijsttafel. Dan komen alle zes bewoners meteen uit hun kamer. Alleen al de geur doet hen enorm terugdenken aan vroeger en ze koken ook heel graag mee.

Het vrijwilligerswerk hier is echt een verrijking voor mijn leven. Ik krijg er dankbare reacties van de bewoners voor terug en bovendien geeft het me ook veel energie.”

Je kunt dus als vrijwilliger hier veel eigen invulling geven.

Carla: “Wij kijken vanuit de organisatie altijd eerst naar wat de vrijwilliger zelf kan en wil bieden. Is dat één uur in de maand dan zijn we blij en is dat drie uur per week dan is dat uiteraard ook prima. We kijken daarbij altijd heel goed naar wat er qua inhoud bij iemand past, maar een vrijwilliger kan ook iets bieden waar we zelf nog niet aan gedacht hebben. Pamela kwam bijvoorbeeld zelf met het idee om massages te geven. Uitgangspunt voor ons is dat het altijd een goede match moet zijn voor zowel de vrijwilligers als voor ons.

Op Glorieuxpark zijn veel vrijwilligers actief, niet alleen op de leefstijlwoningen. Vrijwilligers kunnen op verschillende manieren bijdragen aan een fijn verblijf voor onze bewoners, niet alleen als maatje maar ook voor diverse hand- en spandiensten op het landgoed. Als je iets als vrijwilliger bij ons zou willen doen, dan moet het gek lopen als we niet iets vinden wat bij je past.”

Is vrijwilligerswerk misschien iets voor jou? Neem vrijblijvend contact met:

Carla Bodet • T: 040 294 75 00 • E: c.bodet@woondienstenglorieux.nl

Marleen Kremers: pastoraal werker en gesprekscoach

Marleen is geestelijk verzorger en pastoraal werker op Glorieuxpark. Ze is ook voorganger in religieuze vieringen en betrokken bij serieuze levenszaken zoals stervensbegeleiding. Niet heel vanzelfsprekend voor een jonge vrouw.

Wat is je achtergrond?

Ik heb Religiewetenschappen gestudeerd in Tilburg en daarna geestelijke verzorging in Nijmegen. Toen ik daarmee klaar was, bleek het niet eenvoudig om als twintiger aan de slag te gaan als geestelijk verzorger. Ik ben toen een tijdje in de gehandicaptenzorg gaan werken tot ik in contact kwam met Glorieuxpark. Na een aantal gesprekken, met verschillende mensen en ook met de zusters, ben ik hier gestart als pastoraal werker.

Waar moeten we aan denken bij een pastoraal werker?

Ik ga voor in communievieringen waarin we ook het brood delen. In een eucharistieviering zegent een priester het brood en de wijn en dat mag in de katholieke kerk een vrouw nog altijd niet doen. Als wij het brood delen in een communieviering is het daarom altijd afkomstig uit een eucharistieviering. Hiervoor doen wij een beroep op priesters en paters uit het netwerk van Glorieuxpark.

Ik ben ook contactpersoon en lid van het team van voorgangers van de geloofsgemeenschap Augustinus die hier elke zondag met zo'n zeventig mensen kerken in onze kapel. Een vitale katholieke geloofsgemeenschap. Zie: www.augustinus-eindhoven.nl Ruimdenkend, zoals de zusters en broeders op Glorieuxpark zelf, en daarom dus vrij progressief. Hoewel we ons tijdens de vieringen natuurlijk wel altijd houden aan de officiële vormen en rituelen. Geïnteresseerde mensen uit de omgeving zijn overigens altijd welkom bij kerkelijke vieringen op Glorieuxpark.



Wat houdt je dagelijks werk verder nog in?

Ik probeer door de weeks zo veel mogelijk aanwezig te zijn bij de koffiemomenten om met mensen in gesprek te gaan. Ik bezoek ook regelmatig onze leefstijlwoningen



voor mensen met dementie. Maar ik spreek ook individuele mensen als ze daar behoefte aan hebben. Mijn werk is veel praten met mensen, veel luisteren en verbinding leggen. Die activiteiten zijn tegenwoordig niet alleen gericht op bewoners maar ook op onze medewerkers.

En wat bied je dan aan?

Ik ben gesprekspartner en een luisterend oor voor mensen met levensvragen, met behoefte aan zingeving of bijvoorbeeld rouwverwerking. Maar het kan eigenlijk over van alles gaan: ook gesprekken die je verder helpen als je je baan verloren hebt of als je worstelt met een burn-out op je werk. Gewoon je verhaal kwijt kunnen en mensen helpen om hun gedachten te ordenen: dat geeft vaak al heel veel inzicht. Op Glorieuxpark hoef je niet heel statisch één op één tegenover elkaar te zitten. Een gesprek al wandelend door ons prachtige park is hier een voor de hand liggend alternatief. Vaak is dat makkelijker om te praten en je verhaal kwijt te kunnen. Glorieuxpark wil heel graag een verbinding met de directe omgeving opbouwen, want voor ons betekent dat gewoon: er voor elkaar zijn. En dat was altijd al een stukje spiritualiteit van de zusters op Glorieux.

Contact met Marleen Kremers?

**Dat kan via: m.kremers@glorieux.nl
of via telefoonnummer 040 – 294 75 00**

De gezonde moestuin van Glorieux

Ingrid Mateussen is op Glorieuxpark al ruim vier jaar verantwoordelijk voor de 300 vierkante meter grote moestuin 'Le Potager'. Deze moestuin voorziet de



bewoners, van o.a. de leefstijlwoningen, van verse en biologisch geteelde groenten en kleinfruit.

Wij hebben op onze moestuin zes verschillende percelen met afgebakende bedden, allemaal met een vaste maat. We verbouwen aardappelen, peulen, kolen, bladgewassen, vruchten en wortelgewassen. Deze wisselen elk jaar van perceel. Door deze ieder jaar steeds een vak op te schuiven hebben we een 'zesjarige vruchtwisseling'. Dat werkt preventief tegen ziekten, is beter voor de bodem en ook voor de natuurlijk bemesting. Peulen en bonen laten bijvoorbeeld stikstof-bolletjes achter in de grond waar weer een jaar later de kolen het goed op doen.



Ingrid en vrijwilliger Antonie aan het werk op de moestuin in Glorieuxpark.



Onze compostbak is verder de enige (natuurlijke!) manier waarop we de percelen bemesten. Pesticiden worden volstrekt vermeden. Om de slakken en luizen te bestrijden proberen we hier voortdurend nieuwe dingen uit, maar altijd op een natuurlijke manier.

“Ik kom uit de zorg en het speciaal onderwijs en mocht een aantal jaar geleden hier komen werken in de tuin. Dat doe ik nu drie dagen per week, echt een toffe baan. Maar ik kan het niet alleen. Zo'n tuin is voor één persoon echt niet te doen. Verschillende vrijwilligers komen mij elke week een dagdeel helpen; heel fijn want dan kun je ook samen kennis uitwisselen. Ik begon hier als een soort leek op het gebied van tuinieren en haalde eerst de informatie uit boeken. Al snel kwam ik er achter dat het toch vooral 'leren door zelf te doen' is.

Zo kan er van alles mis gaan bij tuinieren en vraag tien mensen met een moestuin: dan krijg je meteen tien verschillende meningen. Het is gewoon veel experimenteren: uitzoeken wat wel werkt en wat niet.

Ik heb nu vier seizoenen getuinierd hier en ik blijf me verwonderen wat er elk jaar weer opkomt uit een klein zaadje. Alles wat van onze tuin komt is vers en gezond en helemaal biologisch. We kweken hier ook bloemen om insecten aan te trekken die weer nodig zijn voor de bevruchting van gewassen.

In onze 'Bessenkooi', een soort volièrre van 12 bij 2 meter, staan o.a. kruisbessen en rode bessen. Onderin lopen kwarteltjes die via een luikje naar hun nachthok kunnen.

We willen dit jaar beginnen met een kraampje bij de tuin, zodat iedereen op Glorieuxpark kan genieten van onze lekkere, gezonde groente en het verse fruit uit 'Le Potager'.”

Dag van de Barmhartige Zorg



Op de jaarlijkse 'Dag van de Zorg' worden wereldwijd verplegenden en andere zorgmedewerkers in het zonnetje gezet. Glorieuxpark maakt daar, een tikje eigenwijs, elk jaar de 'Dag van de Barmhartige Zorg' van. Barmhartigheid is een kernbegrip op landgoed Glorieuxpark: de Zusters van Barmhartigheid dragen dit sinds hun vestiging hier in 1936 namelijk nog steeds met verve uit.

Ook dit jaar werd de Dag van de Barmhartige Zorg groots gevierd. Samen met de bewoners, medewerkers, stagiaires en vrijwilligers.

Het thema was dit jaar 'Met Glorieux de wereld rond'. Workshops en spellen die die dag gedaan konden worden, verwezen allemaal naar een land waar de zusters en broeders ooit actief zijn geweest. En dat zijn er nog al wat: Algerije, België, Brazilië, Canada, Congo, Curaçao, Ethiopië,



Indonesië, Nederland, Oostenrijk en Spanje. Ook de Oekraïense vluchtelingen die op het park wonen, namen actief deel. Poptroubadour Arnoud Kas luisterde de dag op en een inspirerende woorden- en gebedsviering in de buitenlucht completeerde het geheel. Ook de inwendige mens kwam, op duurzame en vegetarische wijze, goed aan zijn trekken. Het feest ging tot 's avonds door en werd spectaculair afgesloten met een gastoptreden van het Nuenens showkorps O&V.

Als dank voor de barmhartige zorg die zij het afgelopen jaar geboden hebben, werden alle vrijwilligers verrast met een duurzaam presentje en alle medewerkers met een mooie financiële bonus. Glorieuxpark wilde op deze dag haar visie 'samen zorgen voor de schepping' nadrukkelijk uitdragen. Het is belangrijk om als gemeenschap te zorgen voor elkaar maar ook voor de aarde, zodat die beter doorgegeven kan worden aan volgende generaties.

Theo Martens over het unieke aan werken op Glorieuxpark

Niet zolang geleden is Theo Martens directeur-bestuurder bij Zorg & Wonen op Glorieuxpark geworden. Hij is eindverantwoordelijk voor een belangrijk onderdeel: namelijk voor Zorg & Wonen.

Daaronder vallen alle bewoners met een indicatie voor langdurige zorg. Een groot aantal daarvan (ongeveer 54) woont zelfstandig in het oorspronkelijke verzorgingshuis voor de Zusters van Barmhartigheid. Voor mensen met beginnende psychogeriatrische problemen is Zonnehoeve ingericht, terwijl er voor mensen met zwaardere vormen van dementie nog drie speciale leefstijlwoningen zijn.

Theo: “Wij bieden niet alleen zorg, maar schenken ook veel aandacht aan een zinvolle invulling van de dag. Daarvoor hebben we medewerkers met verschillende kwalificaties in dienst. Zorg & Wonen is een relatief kleinschalige instelling met 56 full time formatieplaatsen die al of niet part time ingevuld worden door ongeveer 90 medewerkers.

Wij werken zowel met medewerkers die vast aan onze organisatie zijn verbonden als met ZZP-ers. Als je gediplomeerd helpende, verzorgende IG of verpleegkundige bent en je je aangetrokken voelt tot zorg voor kwetsbare ouderen, is dit een hele leuke werkplek op een unieke locatie. De bijzondere religieuze historie van Glorieuxpark vraagt van onze medewerkers vanzelfsprekend wel dat ze begrip en respect hebben voor de ‘barmhartige zorg’ zoals wij die hier aanbieden. Er werken hier mensen zonder of met een heel verschillend geloof. De oorspronkelijke uitgangspunten, waarmee de Zusters van Barmhartigheid hier al sinds de jaren dertig zorg verleenden, vormen toch nog wel de basis. De geest en sfeer van de ‘zeven werken van barmhartigheid’ blijven hier altijd hoog in het vaandel staan. Het gaat dan vooral om samen leven en zorgen voor elkaar. Echt aandacht hebben voor elkaar, voor bewoners én je collega’s, dat is hier het belangrijkste. Daarnaast staat ook ‘het achtste werk van



Theo Martens met teamleider Zorg Tiny Bogers op de Dag van de Barmhartige Zorg

barmhartigheid’, namelijk respect voor onze planeet, de zorg voor het milieu, centraal. We bekijken alles met een ‘duurzaamheidsbril’. We zijn ervan overtuigd dat onze medewerkers alleen goede zorg aan de bewoners kunnen geven als wij als organisatie zelf ook goede zorg aan onze medewerkers geven. En de serene rust die hier op het park heerst, is ook kenmerkend voor de zorgverlening: je krijgt hier als medewerker de kans en de tijd om echt met zorg bezig te zijn. Want onze kleinschaligheid maakt het werken hier toch echt anders vergeleken met een grote zorginstelling.”

Heeft Zorg & Wonen net als andere instellingen ook moeite om aan medewerkers te komen?

“Wij vissen natuurlijk in dezelfde vijver als andere zorginstellingen en hebben wat dat betreft dus een gedeeld probleem. Daarom zoeken wij zelfs buiten de landsgrenzen. Want over de grens kijken is hier niets nieuws. Vroeger brachten de Zusters zorg naar mensen in het buitenland, nu vragen we mensen uit het buitenland zorg te komen brengen naar de zusters en andere bewoners hier. Er werken drie Spaanse verpleegkundigen en eind augustus verwelkomen wij ook een vijftal verpleegkundigen uit Indonesië. Die krijgen hier gedurende vier jaar een opleiding tot internationaal verpleegkundige en zijn gedurende die tijd bij ons ook voor een aantal uren per week inzetbaar. Maar natuurlijk blijven zorgmedewerkers uit Stratum, met welke achtergrond dan ook, altijd meer dan welkom.”

Werken op Glorieuxpark is werken in een kleinschalige organisatie waar alle medewerkers, bewoners, mantelzorgers en vrijwilligers écht oog voor elkaar hebben. Geïnteresseerd? Kijk op onze site via de QR code:



Oekraïense vluchtelingen wonen veilig op Glorieuxpark

Meer dan een jaar geleden kwam Iryna naar Nederland. Een jonge Oekraïense vrouw op de vlucht na de inval van het Russische leger in haar land.

In totaal moesten bijna acht miljoen mensen vluchten, bijna een derde van de Oekraïense bevolking. Iryna woonde met haar familie in het zuiden van het land, een gebied waar de oorlog niet te ontlopen viel.

“Je staat ’s morgens op en je leven is opeens totaal anders dan de dag daarvoor.” zegt ze. Ze was aan het werk in het centrum van de stad, niet ver van de haven, toen er militairen in de stad verschenen die iedereen opriepen zo snel mogelijk te vertrekken. “De hele stad veranderde in één dag. Mijn ouders, mijn broer en ik moesten met haastig gepakte spullen meteen op de vlucht.” Eerst naar familie in het westen van het land; zo ver mogelijk weg van Rusland.

“Daar konden we maar een week blijven. Daarna moesten we een beslissing nemen. Mannen mochten het land niet meer uit en mijn vader kon dus niet verder met ons mee. Hij ging daarom terug om te zien of er nog iets van ons familiebedrijf te redden was.” Uiteindelijk trok Iryna met haar moeder en broer verder. Zo kwamen ze in Polen. “Omdat er veel vluchtelingen uit Oekraïne naar Polen kwamen, moesten ze wel besluiten om verder te trekken.”

Moeder en broer kwamen in Duitsland terecht, maar Iryna besloot verder te gaan. “Ik spreek Engels zodat ik ook verder weg nog wel aan werk dacht te kunnen komen.” Ze kwam, met heel weinig bagage, uiteindelijk aan in Nederland. Helemaal gescheiden van haar familie: het contact wordt onderhouden via Whatsapp.

“Teruggaan is voorlopig geen optie. Door de oorlog is de economie kapot, ons familiebedrijf is weg, er is voor mij ook geen werk meer.”

Ze kwam in Nederland terecht via een hulpaanbod aan Oekraïense vluchtelingen (wat ze op Facebook zag). Uiteindelijk belandde ze in een geïmproviseerd opvangcentrum in Eindhoven. Niet bepaald een ideale plek en daarom was het voor haar een grote uitkomst dat Glorieuxpark een aantal leegstaande appartementen beschikbaar stelde om vluchtelingen op



Iryna voor een van de appartementen die Glorieuxpark beschikbaar stelde

te vangen. Iryna werd een van de bijna twintig mensen die zo onderdak kregen. Carla Bodet van Glorieuxpark licht dat toe “Het was een hele snelle beslissing om een aantal appartementen geschikt te maken voor opvang. Met hulp van veel vrijwilligers hebben we die snel bewoonbaar kunnen maken. Vervolgens moest er gezorgd worden voor kleding, eten en noem maar op. Gelukkig kregen we daarbij ook hulp van anderen. Zo heeft onze vaste cateraar voor hen een tijdlang zonder vergoeding maaltijden verstrekt.”

Hartverwarmend was dat de Oekraïeners vanaf het begin ook iets terug wilden doen. Glorieuxpark kreeg er meteen nieuwe vrijwilligers bij. Iryna, die goed Engels spreekt, maakte zich nuttig als tolk. Toch werden de medewerkers van Glorieuxpark al snel overvraagd naast hun gewone werk. Er komt nogal wat kijken bij het opvangen van mensen die van ver gevlucht zijn en meestal alleen hun eigen taal spreken. Gelukkig heeft ook de Eindhovense organisatie voor dak- en thuislozen, Neos, een helpende hand geboden. Twee dagen per week komt er een medewerker van hen op Glorieuxpark die als huiscoach fungeert. Bijvoorbeeld door te helpen bij allerlei basale dingen zoals het formeel aanmelden als inwoner van Eindhoven of door te helpen met het openen van een bankrekening.

De opvang werd in eerste instantie ingegeven vanuit het gedachtegoed van de zusters van Glorieux. ‘Vreemdelingen herbergen’ is natuurlijk één van de Werken van Barmhartigheid die voor de zusters altijd belangrijk geweest zijn. Nu, ruim een jaar nadat de Oekraïense vluchtelingen zo goed als berooid hier terecht kwamen, vormen ze al een vast onderdeel van de woongemeenschap op Glorieuxpark.

Monique heeft dankzij Ergon een leuke vaste baan op Glorieuxpark

Dankzij Monique Bijsterveld krijgen de bewoners van Glorieuxpark dagelijks op tijd hun maaltijd. In het restaurant of in hun appartement. Ze kwam aan deze baan door bemiddeling van Ergon waar René Cornelissen jobcoach is.



René Cornelissen en Monique Bijsterveld

René: “Ergon is een sociaal ontwikkelbedrijf dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan passend werk helpt. De overheid verstrekt een stukje loonsubsidie voor mensen met een bepaalde beperking, maar het blijft een echte baan in een gewone werkomgeving. Glorieuxpark en Ergon werken al sinds de jaren negentig samen. Er zijn werkzaamheden die we voor Glorieuxpark extern uitvoeren, zoals onze wasserij in Veldhoven waar linnengoed wordt gereinigd. Via Ergon zijn er ook medewerkers op Glorieuxpark gedetacheerd.

Glorieuxpark is voor Ergon dus een ideale plek om mensen te detacheren?

René: “Een ideale plek zeker, maar er zijn ook wel struikelpunten af en toe. Zo vond Monique het moeilijk als ze steeds met andere mensen moet werken. Vanuit Ergon bieden we in zo’n geval graag een helpende hand. Ook aan Monique konden we, door wat we job-coaching noemen, handvatten aanreiken om haar te helpen bij allerlei dingen waar ze tegen aan liep.

Bij tuinbaas Harrie Theunissen werken twee medewerkers via Ergon en binnen Woondiensten zijn drie medewerkers als huismeester actief. Binnen de catering zijn drie medewerkers werkzaam, waaronder Monique. Zij is hier nu tweeënhalf jaar in dienst en met veel plezier en veel waardering vanuit Glorieux.



Wat wij vanuit Ergon ook heel belangrijk vinden, is dat er een goede balans is tussen werk en privé. Dat geldt natuurlijk voor iedereen, maar bij de doelgroep die wij begeleiden, is een goede balans tussen werk en privé extra belangrijk: omdat bij hen het één al snel van invloed is op het andere.

Je bent hier dus goed terecht gekomen Monique?

Monique: “Ja, want ik wilde eigenlijk altijd iets terug doen voor de ouderen, dus dit was een prima plek voor mij. Omdat ik al een koksopleiding had afgerond, ging ik hier als medewerker catering aan de slag. Een van de dingen die het leuk maakt, is dat eigen initiatief hier gewaardeerd wordt.

Het werk bij Glorieux stelt ook wel eisen, omdat bewoners

hier soms geestelijk achteruit gaan waardoor het contact met hen anders wordt. Ook daar heeft Monique samen met de jobcoach van Ergon aan gewerkt, zodat ze daar nu beter mee om kan gaan.”

Wat vind je het meest leuk aan je werk hier?

“Het fijnst vind ik dat ik hier op mijn plek ben en iedereen gelijk is. Het is een goede en rustige werksfeer. Niet gejaagd, ik kan tijdens mijn werk altijd een praatje maken met de bewoners. Omdat het hier redelijk kleinschalig is, bouw je vanzelf ook een relatie op met alle bewoners.”

Zo heb ik voorgesteld om elke laatste vrijdag van de maand zelfgemaakte koekjes en cake aan te bieden aan onze bewoners. Er is hier een oven in de keuken, dus dat maak ik ook zelf hier in huis.”



Glorieuxpark Eindhoven

Scan en bekijk
onze bedrijfsfilm:



Werken op Glorieuxpark

Leven met en zorgen voor elkaar is het uitgangspunt voor onze bewoners én medewerkers

Zorg & Wonen Glorieux creëert een omgeving om leven in goede gezondheid te bevorderen en bewust om te gaan met Moeder Aarde en haar schepselen. Dit doet zij door het creëren van een sociaal netwerk, om elkaar te helpen aangenaam te wonen, te werken en te leven. Onze zorg is gericht op waardig leven toevoegen aan de dagen in plaats van dagen toevoegen aan het leven.

Jij zorgt voor onze bewoners en wij zorgen voor jou.

Zorg & Wonen Glorieux en Woondiensten Glorieux vormen samen een warme en persoonsgeoriënteerde werkgever. Onze medewerkers krijgen de ruimte om zichzelf te ontplooiën, zowel op persoonlijk als professioneel gebied. Werken op ons park betekent dat je terecht komt in een kleinschalige organisatie waar we samen met alle medewerkers, bewoners, mantelzorgers en vrijwilligers écht oog voor elkaar hebben.

Glorieuxpark – Geldropseweg 170 – 5613 LN Eindhoven – 040-294 7500–info@glorieuxpark.nl



Uan Eijk
fysiotherapie en
manuele therapie

Op
Glorieuxpark
én
in de wijk

Wij houden de bewoners van Glorieuxpark én de rest van Stratum al 50 jaar gezond, fit en mobiel!

Fysiotherapie • Manuele therapie • Bekkenfysiotherapie
Oedeemtherapie • Oncologie fysiotherapie • Psychosomatische
fysiotherapie • Dry Needling • Fysiofitness

www.fysiotherapievaneijk.nl



Voor een afspraak:



040 - 211 52 46

Je vindt ons:

Piuslaan 93-A
(naast vakcollege Eindhoven)
PC Hooftlaan 10A
(in Gezondheidscentrum Granida)

ergon.nl

Werk voor iedereen

